


[Inloggen](#) | [Registreren](#)
 [Zoek](#)
[Home](#) » [Boek](#)

## Coeur de Boeuf

Auteur(s): [Ignace Dermaux](#)  
 NUR: Literaire thriller

ISBN: 9789079552627 [Dit boek kopen](#)  
 Paperback, € 19,95, 284 pagina's, 2011  
 Uitgever: Kramat, uitgeverij

**Ik wil:**

[Inloggen](#) of [registreren](#) om op dit boek te kunnen reageren.

Totaal aantal reacties: 2  
 Totaal aantal stemmen: 2  
 Gemiddeld aantal sterren: 4.5

23 personen vinden dit leuk.  
 Wees de eerste van je vrienden.



Hou zou jij reageren als je vrouw en dochter voor je ogen omkomen bij een bomaanslag? Wat zou jij doen als het onderzoek wordt afgesloten met de conclusie dat het om een zaak van blinde terreur gaat? Hoe kan jij verder leven als er geen schuldige wordt gevonden?

Arthur Doringen verliest zijn vrouw en dochter bij de explosie van een tankstation. Hijzelf ontsnapt ternauwernood aan de dood. Al snel blijkt het om een aanslag te gaan van een onbekende terreurgroep. Verteerd door verdriet probeert hij de draad weer op te pikken. Maar Artur kan niet leven met de wetenschap dat zijn geliefden zinloos gestorven zijn en koppig gaat hij zelf op onderzoek uit. Tijdens zijn speurtocht ontmoet hij Suzanne Flores, een jonge, avontuurlijke vrouw. Samen raken ze betrokken in een machtsspel waarbij wraak en financieel gewin de boventoon voeren. Een strijd waarbij ecologische en economische belangen lijnrecht tegenover elkaar staan en waarbij de spelers voortdurend worden bedrogen en gemanipuleerd. Gaandeweg ontdekken ze een geheim dat jarenlang verborgen bleef en hun verdere leven zal veranderen.

Dit meeslepende boek ontleent zijn titel aan de naam van de Coeur de Boeuf-tomaat. Het bijzondere aan deze tomaat is dat zij al eetbaar is als de schil nog gedeeltelijk groen is. De Coeur de Boeuf rijpt namelijk van binnen naar buiten. Net zoals een plan langzaam rijpt in iemands hoofd en uiteindelijk minutieus uitgevoerd wordt.

In hetzelfde genre [Van dezelfde auteur](#)



[Pakket vakantievrienden](#)



[Pakket Het uur van de dode wolf](#)



[In de ban van de Aton en de demon van de nacht](#)

In het oude Egypte brandt een verborgen strijd los. Tijdens een begrafenisritueel wordt de moeder van Ini gedood door slangenbeten. Met haar bloed schrijft ze de woorden Sef (gisteren)...

[Meer](#)

### Reacties



[Ingridverschelling](#)

18 dec 2012

Stem op deze reactie!



Er werd een verloting in de thrillergroep op Facebook gedaan door Ellen Gerretzen en Linda Jansma. Ook Ignace Dermaux hield een actie, een verloting van zijn beide boeken, welke ik gewonnen heb met nog een paar anderen. Inmiddels heb ik beide boeken uit:

" Coeur de Boeuf" en "De Nabucco moorden".

Zijn debuut " Coeur de Boeuf" gaat over Arthur Doringen, die zijn vrouw en dochtertje heeft verloren bij een explosie van een tankstation dichtbij Gent. Het blijkt een aanslag van een terreurgroep te zijn, een groep, die helemaal niet bekend is. Hij komt er ternauwernood zelf levend uit, maar moet maanden revalideren. Als hij dan enigszins hersteld is, kan hij het niet uit zijn hoofd zetten als dan ook nog eens het onderzoek wordt afgesloten zonder dat er een dader is opgepakt. Hij moet weten wie er verantwoordelijk voor is. Hij gaat zelf op onderzoek uit, maar waar moet hij beginnen. Hij onderzoekt alle namen van mensen, die omgekomen zijn bij de explosie. Dan springt er een naam uit: Carlos Figueroa, een Spanjaard, die ook omkwam.

Tegelijkertijd ontvangt een jonge vrouw in Gent, Suzanne Flores, brieven met cryptische omschrijvingen van een adres in Spanje, later van een ander adres in Frankrijk. Het intrigeert haar en zij gaat ook op onderzoek uit, avontuurlijk als zij is. Op een begraafplaats in Frankrijk komen Arthur en Suzanne elkaar tegen evenals een 79-jarige vrouw Amandin Rabanos, die haar verhaal wil doen. Zij heeft een groot persoonlijk geheim. Ze gaan samen met haar naar haar woning, net over de grens in Spanje. Daar komen ze ongewild in een gevaarlijk machtsspel terecht, waarbij een familie in het bijzonder de boventoon voert. Amandin blijkt deel uit te maken van die familie. Wraak is haar deel. En dat allemaal voor geld.

Het debuut " Coeur de Boeuf" van Ignace Dermaux is een echt goed boek, soms misschien wat teveel informatie over economische belangen van grote rijke families, maar ik vond het zeer interessant. Dat de macht van een land eigenlijk nog in handen is van rijke families en dat parlementariërs er alleen maar zijn om mensen zoals u en ik zoet te houden, vond ik heel aangemelijk. Ook de politiek over de macht van Rusland en de oliepijpleidingen wordt goed uitgelegd, zodat er een goede samenhang ontstaat. Je kunt echt merken, dat Dermaux hier verstand van heeft. Dat is wel een overweging op welke doelgroep je wilt mikken als je een verhaal schrijft. De schrijfstijl van Ignace is

### Lezers lezen ook



[Vluchtgedrag](#)

Lotte is niet gewend te vechten, ze is gewend te vluchten. En daar heeft ze een reden voor...Vluchtgedrag, de nieuwe literaire thriller van bestsellerauteur Loes den Hollander is...



[Déjà vu](#)

Als de 27-jarige Eva Lambregts haar baan als journaliste bij de krant kwijtraakt, besluit ze om uit te huilen bij haar beste vriendin. Dianne heeft een halfjaar eerder alle schepen achter zich...

[Waarheen je ook vlucht](#)

lekker soepel, dus niet te moeilijk weg. De hoofdstukken worden afgewisseld in het heden en in het verleden. Meerdere verhaallijnen komen bij elkaar als ze elkaar ontmoeten. Arthur en Suzanne komen tot leven in het verhaal. Als Arthur en Suzanne in de woning van Amandin zijn, wordt het nog erg spannend. Al met al is "Coeur de Boeuf" een goede thriller geworden, die echt meer lezers verdient.

plot

5

spanning

3

leesplezier

4

schrijfstijl

5

originaliteit

4

psychologie

4

tags: indrukwekkend, intrigerend, verrassend, deskundig, vernieuwend  
0 reacties



Literatuurplein.nl  
*De startpagina voor lezers*



SweetLemoni

25 nov 2011

Grote klasse! Een spannende thriller van de bovenste plank.

tags: spannend  
0 reacties

Stem op deze reactie!

Goed! (0)  
Slecht! (0)

## Reactie plaatsen?

Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn.

- heb je al een account, klik dan [hier om in te loggen](#)
- heb je nog geen account, klik dan [hier om je te registreren](#)
- ben je al wel ingelogd maar zie je nog steeds geen reactiemogelijkheid? Dan moet je de registratiemail die je ontvangen hebt nog bevestigen. Zodra je dit hebt gedaan verschijnt de reactiemogelijkheid.

### Wie zijn wij

Watleesjij.nu is de online community waar boekenliefhebbers terecht kunnen voor informatie en inspiratie.

### Adverteren

Het is mogelijk te adverteren op Watleesjij.nu.

### Contact

Contact met de redactie van Watleesjij.nu.

### Links

Op deze pagina's vind je links naar verschillende boekgerelateerde websites.

### Twitter en widget

Volg ons dagelijks op Twitter en zet onze widget op je eigen site

### Pers

Persberichten op Watleesjij.nu

### Nieuwsbrief

Wil jij ook de nieuwsbrief van Watleesjij.nu ontvangen?

### Voorwaarden

Privacy-statement, gebruikersvoorwaarden en Copyright

### FAQ

Veelgestelde vragen op Watleesjij.nu

### RSS-feed

Abonneer je op de rss-feed met alle reacties.