

FOTODAGBOEK

IGNACE DERMAUX

Zijn stad: Roeselare

Zijn job: Schrijver

8 uur: 'Een fijne start voor een drukke zomerdag. Lekker ontbijten en dan in de auto naar Mechelen en Grimbergen voor signeersessies in de boekhandels. Mijn nieuwste roman *Poco Pech* blijkt perfecte vakantielectuur.'



11.15 uur: 'Van 11 tot 13 uur signeer ik mijn boeken in de prachtige boekhandel van uitgeweken Roeselarenaar Johan Vandembroucke, De Zondvloed in Mechelen.'

13.30 uur: 'Tussen twee signeersessies door even vlug langs mijn mama in Grimbergen. Die is ondertussen al tachtig jaar, maar gaat ook aan de slag met iPads, sociale media en Photoshop. Generatiekloof? Welke kloof?'



15.15 uur: 'Van 15 tot 17 uur signeer ik mijn boeken in de Standaard Boekhandel in Grimbergen. Hoewel ik geboren ben in Kortrijk en vandaag in Roeselare woon, ben ik opgegroeid in Grimbergen.'



15.30 uur: 'Ook collega Jolien Janzing, auteur van het recent verschenen *De Meester - de geheime liefde van Charlotte Brontë in Brussel*, kwam langs voor haar gesigneerd exemplaar van mijn nieuwste roman *Poco Pech*.'



20 uur: 'Na een drukke, geslaagde dag is het eindelijk tijd voor ontspanning op het terras bij de burens. Na een kwakkelende start is het nu echt zomer en kunnen we buiten genieten van gezellige, warme avonden.'